

REUZENKOE IN SUBPIXELERWAARD | KOUDE WINTER 1960

Verbazing na verschijning reuzekoe in Subpixeler- waard

Dat er in Subpixelerwaard relatief weinig gebeurt is niet onbekend. Het laatste "grote" nieuws passeerde ruim 5 jaar geleden toen 1 der Pixelgaardeniers een leuke band kreeg op de Subpixelwaardsesteenweg. Daarom was de commotie dan ook van epische proporties toen het meest ingeslapen dorp van de regio opvallend bezoek verkreeg.

In Subpixelerwaard leeft tegenwoordig namelijk de grootste koe van de stad. Dat vernamen we van het hoofd van de Subpixelwaardse garde, Donaats de Lange. Hij liep op maandagochtend (rond half 3 in de namiddag dus) over de grote weg naar zijn favoriete boom bij de kerk om daar wat te luieren, en hij ontdekte een enorme koe voor de ingang van de kerk.

Onmiddellijk trommelde hij alle bewoners van het dorp op om te komen kijken, en na drie dagen kwamen de eerste geïnteresseerden angeslenterd. Volgens Donaats is dit een historische gebeurtenis, want tot dan toe had niemand ooit de moeite gedaan om koeien of andere dieren te houden in zijn dorp. Alle bewoners zijn dan ook reuzetrots op hun dier en er gaan al stemmen op om deze tot burgemeester of pastoor te benoemen.

Diepgaand onderzoek van uw reporter >>



Op deze foto ziet u Donaats de Lange (uiterst links) en nog wat andere vooraanstaande bewoners van het dorp. Op de achtergrond de bejubelde reuzekoe.

>> heeft echter aangetoond dat deze zogenaamde reuzekoe deel uitmaakte van een carnavalsstoet in een nabijgelegen gemeente en volledig uit papier-maché bestaat.

De Resoleurse carnavalsvereniging "D'n deuzige n'oap" had namelijk, bij wijze van grap, de koe op één van de Subpixelwaardse weiden gezet. "En dat men aldaar zo lyrisch op de verschijning zou reageren was te verwachten, een geslaagde grap!" aldus de voorzitter van carnavalsvereniging D'n deuzige n'oap.

Mede door het hoge papier-maché karakter van de nep-koe overleefde het de eerstvolgende regenbui dan ook waarschijnlijk niet, maar we laten Subpixelerwaard nog even in de waan.

Buursuper-Zuid revancheert na opstart problemen

Ondanks de vele problemen bij het oprichten van Buursuper Zuid sinds 1953, is het succes ervan overduidelijk en is het een uit de kluiten gewassen buurtwinkel geworden.

Afgelopen weekend was er een grote korting op een partij 'bijna vervallen maar nog steeds overheerlijke' frikadellen van de fabriek 't Worstje. Dit zorgde voor een overrompeling van de supermarkt door een zootje prijsbewuste Pixelburgers.

De Pixelgarde had alle moeite om de orde te bewaren, maar door het goed inzetten van strategisch fietsbelgerinkel en her en der inslaan op de menigte met hun fietspompen kwam alles weer goed.

Een clown vermaakt het prijsbewuste publiek.



De trein: handig of een grote grap?

Jarenlang planning en bureaucratie gingen eraan vooraf maar in 1957 was het eindelijk zover: de spoorverbinding was een feit, of toch niet?

Het idee was zo mooi, een verbinding met de grote stad en de mogelijkheid de rest van het land te bereizen op een comfortabele en betaalbare wijze maar anno 1960 valt het toch een beetje tegen.

Meerdere malen per uur denderen ze voorbij: goederentreinen, posttreinen en machtige sneltreinen, maar wat valt ons op? Geen enkele van deze zal aanstalten maken om het gloednieuwe station Pixelburg-Textelen aan te doen, nee, ze rijden gewoon snoeihard door!

Nu is treinreizen daardoor alleen maar gereserveerd voor de dapperen onder ons. Om op te stappen heeft men een manier van 'boarden' ontwikkeld onder de naam van 'trein-surfen'. De bedoeling hiervan is om op een passerende trein te springen om zodoende toegang te krijgen tot het openbaar vervoer per spoor.

Dit soort pratijken zijn natuurlijk niet geheel zonder gevaar te beoefenen maar zolang de heren machinisten weigeren te stoppen wordt deze manier van mee-reizen gedoogd, tevens behoeft men (als goedmakertje) niet in het bezit te zijn van een geldig plaatsbewijs.

Bij de laatste gemeenteraadsvergadering is dit probleem reeds door een meerderheid aangekaart doch het dienstdoend hoofd van digitale infrastructuur kon geen concrete toezeggingen doen betreffende het aanpassen van reisschema's en daarbij de mogelijkheid treinen op Pixelburg-Textelen te laten stoppen.

Tot die tijd gaat het trein-surfen verder en zijn er zelfs kampioenschappen op komst.

Een 1100 type loc met zijn 'vracht'.



De zeer strengere winter van 1960

De winter van 1956 zal de geschiedenis ingaan als een zeer lange periode van vorst en sneeuwval.

Het ijs van de Pixelrijn werd tientallen centimeters dik, tot groot jolijt van de ijsportliefhebber en Peerjan Oekelebeerszoon, die in zijn vrije tijd graag in de sneeuw gaat rollen.

Volgens onze lokale weerheld Peerke Timozeef gaat het over een zeldzame combinatie van El Nino en de arctische werelstroom die dit jaartoevallig samenvallen en zo ons dit koude weer bezorgen. We raden iedereen aan om voorzichtig te zijn op de gladde wegen in en rond Pixelburg en regelmatig even langs te gaan bij Koffie Bruinsma voor een warme drank.

Ondergesneeuwde automobielen in Bittkerke.



Wilt u het grote geld zien?



SCHOLVIS
INVESTMENTS

Want van sparen
wordt u niet rijk

De toekomst van communicatie

De mobiele hoofd-telefoon

Want van een moderne vrouw wordt veel verwacht, gun uzelf daarom de rust en het gemak van Erik Cullewaerts mobiele hoofd-telefoon.

SHOWROOM CULLEWAERT B.V.
Provinciale weg 32, Pixelburg